

Inger Andersen

Jeg er født i 1958. Jeg har været dagplejer siden 1990. Gift med Flemming og vi har tre voksne børn. Vi har ingen dyr og er et røgfrit hjem. Jeg bor i et parcelhus med lukket have. Haven har græsplæne, overdækket sandkasse, legehus, pilehytte, rutsjebane og et stort fliseareal, hvor børnene kan cykle og køre på scooter osv. Inde i huset har jeg et legeværelse i åben forbindelse med køkkenalrummet, og det er her vi opholder os, når vi er inde. Jeg bor tæt på legeplads, grønne områder og skov.

Jeg finder det vigtigt, at der er tryghed for det enkelte barn. Vores morgen starter stille og roligt, når alle børn er mødt ind starter dagens aktiviteter. Indendørs kan det for eksempel være at male, tegne, synge sange, læse bøger, lege med forskelligt legetøj, bage boller. Jeg gør meget ud af, at indendørslege skal gøre børnene selvstændige, gøre dem selvhjulpne og udvikle deres sprog.

Hver dag er vi også ude at lege, hvor vi både kan lege, fodre havens fugle, gå på legepladsen, spise af havens frugter og bær eller hvad vi ellers lige finder på. Jeg går meget op i, at vi følger årets gang i naturen.

Alle måltider hjælper vi hinanden med at stille an og spiser sammen, og forsøger på den måde at gøre en hyggestund ud af spisesituationerne. Vi børster tænder efter frokost.

Jeg taler meget med børnene og sørger for at vise hvert enkelt barn, at det betyder noget for mig. Det er vigtigt, da det er med til at udvikle og styrke barnet, så det er klar til børnehaven, når den tid melder sig.