

Velkommen I Mette's dagpleje...

Mit navn er Mette Pryssing. Jeg er født i 1983 og bor på Lindenovsvej 8 sammen med min mand Jesper og vores 3 børn (Kristian 2002, Rasmus 2005 og Marcus 2010)

Jeg er SOSU uddannet og har arbejdet en del år med demente og udviklingshæmmede voksne.

Jeg er en meget glad og smilende kvinde, som elsker at gøre en forskel for andre og ser altid muligheder fremfor begrænsninger 😊

Jeg har længe gået med drømmen om at blive dagplejer, så da jeg fik muligheden i september 2018, sprang jeg hurtigt til, og jeg nyder hver dag med de kære små børn.

Tryghed, nærvær, anerkendelse og omsorg for hvert enkelt barn er en vigtig del her hos mig og der bliver derfor ofte delt knus og kram ud 😊.

Vi synger næsten hver dag og laver forskellige lege, hvor vi får brugt vores sanser, laver motoriske lege, vi hygger og har det sjovt. Vi er også gerne ude at lege, enten her i haven, hvor der er legehuse, sandkasse og en masse køretøjer, eller vi går en tur i skoven og finder ting. På turene snakker vi om naturen og de forskellige insekter, vi ser, eller går ned til søen og fodre ænderne. Det er altid et hit.

Vi mødes også med de andre dagplejere og børn på legepladserne i byen eller sportspladsen.

Hver 2. uge har vi heldags legestue, hvor børnene er sammen med både de andre børn og dagplejere fra gruppen. Dette er rigtig godt, så kender vi alle hinanden, når der skal bruges gæstepleje 😊. Det er også dem vi går til leg og bevægelse med i hallen ca. 1 gang om måneden 😊.

I er Altid velkommen til et forbesøg, dette kan aftales med dagplejekontoret på tlf. 99454717. 😊

De bedste hilsner fra Mette.